

21 augustus 2020



## Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten

### Kerkdiensten zondag 23 augustus: Aanvang 9.30 uur

**Mildam:** Voorganger: dhr. U. Zwaga

**Oudehorne:** Voorganger: ds. A.J. Fraanje. Koster: Liesbeth ter Haar. Coördinator: Reinoud ter Haar. (Bij goed weer is de dienst buiten op het parkeerterrein bij de kerk)

**Jubbega:** Voorganger: ds. Piet Hulshof (Liturgie staat op de website: [www.kerkjubbege.nl](http://www.kerkjubbege.nl))

### Vakantie ds. Dingena Hasper

Van 7 t/m 31 augustus heeft ds. Dingena Hasper vakantie. Als het nodig is kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met ds. Piet Hulshof (06-40938222).

### De deadlines voor de kopij van de kerkbladen

- Voor het "Open Kerkvenster" (JSH): Zaterdag 22 augustus (morgen!).
- Voor "Contact" (KM): Donderdag 10 september.

### Open kerk Nieuwehorne

In de Open kerk in Nieuwehorne op zaterdagmiddag 22-8 en 29-8 zijn de schilderijen nog te zien van Oeke, Tetsje, Femmie, Annie, Jikke en Ypkje. Iedereen is welkom. Koffie en thee staat klaar!!!

### Kinderkring ONh van start!

Na een hele poos kerk op afstand, willen we aanstaande zondag graag weer van start gaan met de Kinderkring.

De kinderen mogen met hun ouders mee de kerk in gaan. De voorganger geeft aan wanneer de leiding met de kinderen naar hun eigen ruimte kan vertrekken. Daar houden we, net als op school, alle regels in acht wat betreft afstand houden, handen reinigen, schoonmaken en dergelijke. Na afloop mogen de ouders de kinderen weer ophalen. Houd daarbij rekening met het afstand houden tot anderen!

We hebben er zin in om weer een beetje 'gewoon' de activiteiten te starten! Natuurlijk zullen we de actualiteiten in de gaten houden en zo nodig aanpassingen doorvoeren als dat nodig is.

Thema deze zondag: Zo komen we er niet ....

Bijbel: Matteüs 16: 21 - 27

Leiding: Jeltje en Marije

Oppas: Marjanne

### VAN DE DIACONIE ONh

#### Collecte tijdens de dienst aanstaande zondag:

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Onze steun voor Libanon is zeer hard nodig!

Wij hebben zondag 16 augustus een collecte gehouden voor Beirut maar willen deze collecte nog een keer houden. Daarom collecteren wij 23 augustus wederom (via Kerk in Actie) voor 'Hulp slachtoffers Beiroet'.

"Mensen zijn in shock en totaal ontredderd," vertelt Wilbert van Saane, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Libanon. "Beiroet lijkt een oorlogsgebied, gebouwen zijn weggevaagd en er zijn heel veel gewonden," vult zijn vrouw Rima aan. Wilbert, Rima en hun kinderen waren op het moment van de explosie buiten de stad en zijn ongedeerd.

#### Dreigend tekort aan voedsel

Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een nieuw probleem op. Ook graansilo's in de haven zijn zwaar beschadigd. Wilbert: "Daar maak ik me zorgen over. Nu is men vooral gericht op medische zorg, de ziekenhuizen zijn overvol. Maar straks is er het probleem van tekort aan meel."

#### Veel hulp nodig

Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, zullen lokale kerken en organisaties op korte termijn ondersteund worden bij het uitdelen van voedsel, kleding

en hygiënematerialen. Op de langere termijn zal geholpen worden bij het herstel van gebouwen en traumaverwerking.

Ook de gebouwen van Kerk in Actie partners NEST (Near East School of Theology), MECC (Middle East Council of Churches) en het jongerencentrum Manara in de achterstandswijk Bourj Hammoud (Youth for Christ) zijn beschadigd.

Dit doet Kerk in Actie met uw geld

- Noodhulp bieden via ACT, het internationale kerkelijke netwerk, aan de slachtoffers van de explosie. Zij ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen.
- Hulp bieden bij het herstel van gebouwen en traumaverwerking.

U kunt hierover meer lezen op de site van Kerk in Actie.  
Van harte bij u aanbevolen!

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof