

26 mei 2020



Pastorale nieuwsbrief van uw predikanten

Zo lang de Corona-crisis duurt komen er per week **twee Nieuwsbrieven** uit die meerdere pagina's lang kunnen zijn, één op dinsdag en één op vrijdag of zaterdag.

Zolang de kerken dicht blijven zal wekelijks een meditatie of korte dienst verzorgd door één van uw predikanten op ons Oosthoekgemeenten - YouTube-kanaal worden geplaatst. Het adres is:

<https://studio.youtube.com/channel/UCW0260hYAfe1xyiW6q8gKRg>

Kerkdiensten: Vanaf 7 juni zullen we voorzichtig weer van start gaan met kerkdiensten in Mildam en Jubbega, deze week wordt bekend of we ook in O/N-horne weer van start gaan.

Per kerkgemeente wordt bekend gemaakt hoe laat de diensten zullen beginnen en hoe het protocol voor de betreffende kerk er precies uit ziet. Veiligheid staat voorop, u zult de dienst alleen kunnen bezoeken na aanmelding vooraf, dus het is belangrijk om de berichten hierover goed te volgen.

Kerk is open

Wie dat wil kan even binnen lopen in de kerk tijdens de openingsuren. Zomaar, voor een gesprekje, een momentje stilte, een kaarsje aansteken. Voor de kerken die opengaan per 7 juni is dat deze week voor de laatste keer. Dit zijn de tijden: **Nieuwehorne:** woensdagmiddag van half 3 tot half 4 en woensdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur. **Mildam:** woensdagmiddag van half 3 tot half 4 en **Jubbega:** donderdagmiddag van half 3 tot half 4.

Amnesty-kaars.

Afgelopen zondag werd er in Franeker tijdens de dienst op Omrop Fryslân een Amnestykaars aangestoken. Er werd niet veel aandacht aan besteed, maar het gebeurde wel. Het trof me, want daardoor realiseerde ik me weer even dat de wereld veel groter is dan het prachtige en behoorlijk veilige stukje waar wij op leven. We hebben het zo druk met alle details van de nieuwe manier waarop we ons leven proberen vorm te geven dat we daar misschien het zicht wat op verliezen.

De zorg rondom corona is overal, ook hier, heel terecht. Corona maakt geen onderscheid tussen rijk en arm, al zijn armen in de praktijk veel minder in de gelegenheid om zich ertegen te wapenen of zorg te krijgen als het hen treft. Maar in de wereld gebeurt nog zoveel meer. Malaria maakt al vele jaren veel meer slachtoffers dan Covid 19 nu. Veel te veel mensen, kinderen vooral, hebben dagelijks te maken met geweld, helaas vaak door hen van wie ze liefde en veiligheid mogen verwachten. En er zijn nog steeds zoveel mensen die lijden onder onrecht, gevangen zitten vanwege een afwijkende mening. Of voor hun leven vrezen omdat ze een andere seksuele geaardheid hebben.

Naastenliefde, zorg voor de naaste betekent in deze tijd zeker dat we ons verstand gebruiken, geen onnodige risico's nemen en zorgen voor onze en andermans veiligheid. Maar laten we ook al die naasten niet vergeten met andere zorgen. Alleen samen kunnen we de wereld tot een veilige plek maken om te leven. Voor iedereen.

Bloemengroet! Deze week gaan de bloemen naar dhr M. Leenstra en dhr. K. van der Tempel.

Gebedspunten: Bidt u mee?

- Voor mensen, jong en oud die te maken hebben met huiselijk geweld.
- Voor al die zieke mensen die nu door Corona minder aandacht en zorg krijgen.

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof

Wijs David de weg naar de stenen.

Onderweg kom je letters tegen.

Als je die letters
opschrijft,
weet je
wat David zegt.



Deze week gaat het verhaal van David over het gevecht met de reus Goliath. Wil je weten wat David zegt tegen de reus? Volg dan de weg naar de vijf steentjes...